

Besøg på vores venskabskole onsdag d. 25. april 2012.

Nelson Mandela International School i Berlin





Vi tog kontakt til Nelson Mandela International School ifm vores lejrskoletur til Berlin.
www.nelson-Mandela-school.net

Efter en del mailudvekslinger med lærer Florentine Baumann blev der lagt en god plan for vores besøg på skolen.



Mrs. Florentine Baumann er klasselærer og engelsklærer for en 9. klasse med 26 elever i alderen 14-17 år.

Hun har undervist på Nelson Mandela Skole siden 2001.
Alle eleverne taler engelsk på et modersmål niveau. De fleste af de studerende har også tysk som modersmål.

Skoledagen starter kl 8:00 og slutter ved kl. 3:50
På skolen taler man udelukkende engelsk.

Vi var selv 13 elever og 3 lærere.

Vi ankom kl. 9:30, og der var ca. 9 lærere fra skolen involveret i vores besøg.

Vi blev taget rigtig godt imod af nogle elever og Mrs. Baumann

Vi startede sammen med Mrs. Florentine Baumann i hendes egen klasse. Her fik vi en god introduktion af hende selv og af skolens leder Mrs. Brigitte Kather.

Derefter blev vi delt op i 4 hold og havde engelsk i forskellige klasser. Det var meget interessant for vores elever, da undervisningen var ret anderledes og en del mere lærerstyret end den vi kender til fra vores egen skole. I nogle af klasserne deltog vores elever også selv i undervisningen.





I næste lektion havde skolen "homework time"

Herefter stod der sport på skemaet. Der var 2 lærere og en masse elever.

Primært drengene deltog i indendørs fodbold. Og Nogle af pigerne spillede badminton.

Efter sport fik vi en rundvisning på næsten hele skolen af Mr. Künzel og Mrs. Baumann.



Vi blev bl.a. vist rundt i et kunstlokale, hvor Mrs. Baumanns kunstelever havde udstillet deres værker. Det var utrolig flotte værker og malerier.



Det så ud til at være en god stemning og god disciplin på skolen.

Så blev det tid til lunch, som var blevet os anbefalet at bestille hjemmefra. Vi fik forskellige retter og spiste sammen med de andre elever fra vores venskabsklasse. Her begyndte både vores elever og de andre at løsne lidt op og sludre med hinanden.

Til sidst skulle vi alle mødes igen i klasselokalet hvor eleverne i vores venskabsklasse havde arrangeret en lille kreativ leg. Man skulle tegne hinanden uden at kigge på papiret imens. Det kom der meget sjov og god stemning ud af. Vi skulle også have haft musik, men læreren der skulle have det var ikke tilstede.

Det gjorde også at der kom gang i at udveksle en mail-liste, så man kunne skrive sammen efterfølgende. Vi inviterede dem til at besøge os, hvis de skulle på studietur i København og omegn.

Det var en rigtig god dag med mange gode indtryk. Eleverne fulgte os på vej ned til vores bus, hvor vi blev hentet og kørt hjem igen.

Susan Rasmussen
Gladsaxe Ungdomsskole