

## KFUM-spejderne fra Buddinge og Søborg grupper på tur til Split fra 29. juli - 7. august 2014

Denne sommer tog 18 KFUM-Spejdere fra Buddinge og Søborg grupper mellem 13 og 32 år af sted på sommerlejr til det sydlige Kroatien. Vi fløj til venskabsbyen Split, der ligger i den sydlige kroatiske region Dalmatien. Split er Kroatiens næststørste by med op mod 200.000 indbyggere og ligger ud til Adriaterhavet mellem Italien og Balkanhalvøen.



Vi havde forinden taget kontakt til en spejdergruppe i Split, Skautski Klub Split. De havde en stor hytte i bjergene en times kørsel fra Split, ved den lille landsby Kresevo, som vi kunne leje. Hytten, der jævnligt blev brugt til at afholde sommerlejre og kurser, havde engang været en skole, men var under borgerkrigen fra 1991-1995 blev brugt som et sted for flygtninge.

Spejderne havde i løbet af foråret tjent penge til rejsen gennem loppemarkeder på Egegården, og forinden holdt et Skype-møde med Split-spejderne og hørt lidt om byen og om Kroatien.

## Budt indenfor hos familien Blomme

Hytten vi boede i, lå ned til en fantastisk dal hvor Cetina-floden skar sig igennem. Området var enormt frodigt, og i de små landsbyer i området var der massevis af forskellige frugttræer og vinstokke.

På en gåtur ned til en større by blev vi fanget af en kæmpe regnbyge, men kunne søge ly hos et kroatisk ægtepar, der bød os på tørvejr og masser af blommer fra deres have. De kunne ikke snakke engelsk, men til gengæld godt tysk, og så kunne vi snakke med dem på den måde.

Den følgende søndag havde vi besluttet os for at være med til en katolsk gudstjeneste i den nærmeste landsby. Kirken var fyldt op i forhold til danske kirker, og naturligvis mødte vi det kroatisk ægtepar og noget af deres familie i kirken. De tilbød at køre nogle af os tilbage til hytten, og da vi tog afsted tilbage til Split, fik vi en pose blommer på 5 kg med.

## Vandring, badning og riverrafting

Der er masser at opleve som rejsende i Kroatien, og udover de lokale som vi mødte, var vi ude at vandre i bjergområdet Biokovo syd for Split. Biokovo er en privat park, og det var svært at finde gode vandreruter hjemmefra. Da vi ankom, fandt vi et sted at købe et godt vandrekort, og kunne planlægge en rute herfra. Vi gik fra byen Makarska syd for Biokovo og tog en 5-timers vandretur op til en hytte der lå i 1425 meters højde. Det var en hård opstigning, så vi var en flok stolte vandrere der kunne sove godt den efterfølgende nat.





I byen Omis, der ligger mellem Split og Makarska, udmunder floden Cetina, som vi boede tæt ved. Fra Omis kørte vi lidt op langs Cetina, blev udstyret med redningsveste, hjelme og en stor gummibåd, og så skulle vi ellers riverrafte ned til Omis. Riverrafting-sæsonen var næsten slut, fordi vandstanden i floden snart blev for lav til at man kunne rafte, så vi var heldige og havde

en rigtig dejlig raftingtur ned ad floden, hvor vi badede undervejs og sprang i vandet fra høje klipper.

De sidste to døgn blev tilbragt centralt i Split, i vores nye venners spejderlokaler som ligger under 10 minutters gang fra centrum. Her fik vi bl.a. leget turister, med guidet tur, badning og restaurantbesøg.

Til sidst vil vi gerne sige tak til Gladsaxe Kommune for rejsetilskud til denne skønne tur!

